


www.sport11.gr

ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ



Επιμέλεια : Βασίλης Τριάντης

e-mail : vtriandis@mail.gr

Δημοσίευση : 31/10/2007 17:28



Σήμερα θ' ασχοληθούμε με το ελληνικό χόκεϊ επί πάγου. Πως είπατε; Τι είναι αυτό; Έχουμε στην Ελλάδα τέτοιο άθλημα; Κι όμως κυρίες και κύριοι. Έχουμε. Και το "περίεργο" είναι πως οι αθλητές μας θα κατέβουν ν' αγωνιστούν για τα προκριματικά του παγκοσμίου πρωταθλήματος χωρίς να έχουν γήπεδο να προπονηθούν! Απίστευτο κι όμως ελληνικό.

Πολλοί μπορούν να γελούν και να αντιμετωπίζουν με κάποια ειρωνεία το όλο θέμα και να λένε ποιο χόκεϊ επί πάγου. Κι όμως, χάρη στον ρομαντισμό ορισμένων αθλητών, η ομάδα αυτή υπάρχει και δίνει το δικό της αγώνα για να μπορέσει να καθιερωθεί στη συνείδηση του ελληνικού κοινού και πάνω από όλα της ελληνικής Πολιτείας η οποία ούτε καν τους γνωρίζει. Αυτό τουλάχιστον αντιληφθήκαμε σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε μαζί τους για να μας πληροφορήσουν για τις δραστηριότητές τους. Τα παιδιά αυτά όχι μόνο παλεύουν για το καλύτερο αλλά το έχουν πάρει και προσωπικά το θέμα. Θέλουν κάποια στιγμή οι κόποι και το τρέξιμό τους για το άθλημα αυτό ν' αποφέρει κάτι καλό στη χώρα μας και κυρίως στα νέα παιδιά.

Θεωρώ ότι πρέπει κάποιοι να στρέψουν το βλέμμα επάνω τους και να τους δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να δημιουργήσουν αξιόμαχη ομάδα η οποία να μπορεί να μας εκπροσωπεί επάξια στις διεθνείς διοργανώσεις. Μα τώρα θα μου πείτε ποιο είναι το χόκεϊ επί πάγου. Κι όμως η Εθνική ομάδα έχει χαρίσει στο παρελθόν μετάλλια στη χώρα μας, όπως το 1992 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα όπου κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, τα στελέχη της Εθνικής ζήτησαν από τα Ολυμπιακά Ακίνητα τη παραχώρηση μιας από τις εγκαταστάσεις του τσε κβον ντο ή του μπάντμιντον για τη δημιουργία παγοδρομίου έχοντας μάλιστα παρουσιάσει και συγκεκριμένη μελέτη για την ανάπτυξη του αθλήματος σε συνδυασμό με την σωστή και χωρίς οικονομική επιβάρυνση των εγκαταστάσεων αυτών από την Πολιτεία.

Τελικά αγνοήθηκαν και δεν τους παραχωρήθηκε. Από την άλλη πάλι η πληροφόρησή μας αναφέρει ότι σε συγκεκριμένο χώρο στο Μαρούσι, επιχειρηματίας θέλησε να ξεκινήσει μια προσπάθεια κατασκευής πίστας για χόκεϊ στον πάγο αλλά κι αυτή η προσπάθεια έπεσε στο κενό καθώς οι περίοικοι μπλόκαραν το έργο φέροντας την αντίθεσή τους στην κατασκευή αυτού του έργου. Μπορεί να φαίνεται περίεργο σε πολλούς το γεγονός ότι ασχολούμαστε μ' αυτό το άθλημα.

Κι όμως σας θυμίζω ότι τέτοιους είδους "μικρά" αθλήματα όπως τα αποκαλούν πολλοί, έφεραν στην Ελλάδα μετάλλια και σημαντικές διακρίσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστιοπλοία, το τσε κβον ντο, την πάλη κ.λ.π. που μας δόξασαν και μας δοξάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί να μην γίνει το ίδιο και με το χόκεϊ στον πάγο; Το μεράκι και η όρεξη υπάρχει από τους αθλητές της εθνικής ομάδας. Λείπει ένα γήπεδο.

Είναι νομίζω καιρός να στρέψουμε το βλέμμα μας πάνω τους και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μια συνάντηση μαζί τους πείθει και τον πλέον δύσπιστο για την όρεξη και τη δίψα τους για διακρίσεις.